

WILD WILD WEST

Gasthoofdredacteur Naomi van As droomt er al jaren van: een roadtrip maken langs de Amerikaanse westkust. Journalist Petra Schouten verkende de route met haar gezin en verzamelde de beste adresjes.

» Naomi: «

'Als het kan, ga ik morgen weg. Tenminste, als ik Sven ooit in een camper krijg. Hij is echt niet van het kamperen. Maar rondtoeren in een cabrio lijkt me ook wel wat. Je ziet hier zoveel verschillende dingen, natuur, steden. En natuurlijk kun je hier geweldig shoppen.'



Freelance journalist **Petra Schouten** schrijft over en fotografeert de landen die ze bezoekt.

Eindeloze woestijnvlaktes met hier en daar een cactus, gezellige kustplaatsjes met knusse baaien en kleurige Victoriaanse huizen, kilometers lang jaknikkers, heuvels groen van de wijnranken, immense energieparken, spookdorpijns langs Route 66, grillige rotsformaties van bijna zwart tot diepbruin, oerbossen, adembenemend steile kliffen en elke dag weer de meest fantastische wolkenluchten. In 24 dagen rijden we 3500 kilometer. We doorkruisen Californië en zien een klein beetje van de staten Utah en Nevada. Dagenlang zitten we in de auto, maar vervelen doet het nooit.

CITY OF ANGELS

Tien jaar geleden maakten mijn man Yuri en ik, toen nog kinderloos, al eens een rondje westkust. We trekken opnieuw naar deze fascinerende streek, dit keer samen met dochters Marvy (9) en Pippa (7). Dat twee dagen Los Angeles genoeg is, weten we uit ervaring. Door de jetlag en negen uur tijdsverschil staan we de eerste ochtend om zes uur naast ons bed. Na een vet ontbijt bij de Mac in West Hollywood - de koffietentjes zijn namelijk pas om acht uur open - pikt Yuri's neef Roger ons op voor een dagje sightseeing in zijn stad. Hij woont al bijna zijn hele leven in deze streek en is dus de perfecte gids. We beginnen de dag in Venice Beach, waar we beachcruisers huren voor een tochtje langs de Pacific Coast. Toegegeven: door de vele zwervers, loslopende honden, schreeuwende getto-blasters, marihuanalucht en graffiti, is het wel een beetje vergane glorie. Maar ook leuk, al is het alleen maar omdat ik in Venice Beach continu het gevoel heb →

- 1 Zion National Park. 2 Het Hollywood Shopping Centre.
- 3 Venice Beach, langs de oceaan.
- 4 Walk of Fame. 5 Smoothie, coffee & homemade lemonade.
- 6 De trail of 100 giants.

3X PUUR NATUUR

- 1: Urth Caffe heeft heerlijke biologische latte. Er zijn vier vestigingen in Los Angeles. Urthcaffe.com
- 2: LA Food Lab op Santa Monica Boulevard (West Hollywood) is het familiebedrijf van moeder Esther en zoon Nino. Hun missie: love, eat and drink (well en organic) & smile (life is too short). Foodlab-la.com
- 3: Bij de veganistische 'plant burger' bij The Plant op Pier 3 in San Francisco eet je haast je vingers op. Theplantcafe.com





- 7 Prachtig: Zion National Park.
- 8 Kleurige gevels van Victoriaanse huizen in San Francisco.
- 9 Grote cactussen in Yucca Valley.
- 10 Manhattan Beach Pier.

‘Op het hoogste punt valt mijn mond open van verbazing. De wereld ligt aan onze voeten’

door een filmdecor te fietsen. Na een half uurtje biken kunnen de meisjes wel een oprisser gebruiken. We parkeren voor een tentje dat schaafschaafs verkoopt. De allerkleinste beker in Amerika is bij ons XL, dus mikken de meiden even later driekwart van de mierzoete ijsdrank in de prullenbak. Het zal niet bij deze keer blijven dat we ons verbazen over de megaporties. Een hard wit puntje heeft hier de lengte van een stokbrood, donuts gaan per doos van twaalf, zes scrambled eggs voor het ontbijt is niets en zelfs een happy meal is dubbel zo groot. Gelukkig is organic ook in LA de trend. 's Middags trakteert Roger ons op een biologische latte bij Urth Caffe op Melrose Avenue. Het terras zit vol beautiful people. Naast ons zit een vrouw, van top tot teen in Chanel, met een verveeld gezicht te prikken in een spinaziesalade met gekruide kikkererwten. Ik heb meteen spijt van die hamburger op het strand eerder op de dag. Tegen zessen parkeert Roger in de garage van Highland Shopping Centre. Het winkelcentrum aan

The Walk of Fame is zo gebouwd dat je vanaf de tweede verdieping uitkijkt op de befaamde Hollywood letters. Ik tuur naar de ieniemienie letters in de verte en bedenk dat Griffith Observatory, een sterrenwacht en hét uitkijkpunt over de stad waar we nog geen uur geleden stonden, een betere plek is om het bord te fotograferen. Op Hollywood Boulevard lijkt het wel Koningsdag. Voetje voor voetje schuifelen toeristen met gebogen hoofd over de stoep. De sterren zeggen Marvy en Pippa niet zo veel, ze zijn meer onder de indruk van de échte Shrek, Sneeuwwitje, Spongebob en de Transformers.

SCENIC DRIVE

De volgende ochtend nemen we afscheid van LA, op naar San Francisco. We hebben geluk. Op Highway 101 wil het zicht nog weleens slecht zijn, maar de weg is deze keer niet gehuld in dikke mist. Het is file-rijden langs de kust, maar wat een spectaculair uitzicht. San Francisco voelt een beetje als Amsterdam: overzichtelijk, knus, kleurig. Hartstikke leuk voor een

ritje met een kabeltram, maar op deze manier de stad verkennen kost eeuwen. De snelste en minst vermoeiende manier – SFO is gebouwd op 43 behoorlijke steile heuvels – is de 49 Miles Scenic Drive, een autoroute langs alle bezienswaardigheden in de stad. Ideaal. We ontbijten in de hippiewijk Haight-Ashbury, rijden door naar Chinatown, slingeren door Lombard Street, met acht scherpe bochten de meest bochtige straat in heel Amerika, en parkeren 's middags onder het grote plein Union Square om vervolgens een half uur in de rij te staan voor een stuk taart bij de befaamde Cheesecake Factory op de bovenste verdieping van warenhuis Macy's. Tegen de avond rijden we naar de trendy wijk The Mission, waar we een paar mooie foto's schieten van 'the murals', de voor de latinowijk zo karakteristieke muurschilderingen. De Golden Gate Bridge bewaren we voor de volgende dag. 's Morgens is het mistig, dus huren we pas om twee uur fietsen op Fisherman's Wharf, de oude zeeliedenbuurt. De fietsroute over de brug naar Sausalito

kost gemiddeld drie uur, dus we komen ruim op tijd aan om de laatste pont van zeven uur terug te pakken. Maar de rij met fietsers die net als wij de oversteek terug naar de stad willen maken, is minstens tweehonderd meter lang. De zon zakt inmiddels achter de heuvels en er steekt een zeebriesje op. Zo staan we toch ruim twee uur te klappertanden, als we eindelijk aan boord mogen.

ON TOP OF THE WORLD

We laten de stad achter ons en zoeken de natuur op. Om precies te zijn: Coast Redwoods, de hoogste oerbomen ter wereld. Anders dan in Sequoia National Park waar de grootste en oudste Redwoods achter hekken staan, mag je bij 'The Trial of the 100 Giants' in Kings Canyon National Park in en op oerbomen klimmen. Ruim zestig kilometer haar-speldbochten is pittig, maar de misselijkheid verdwijnt op slag als we oog in oog staan met de eerste reus. De Dom in Utrecht is er niets bij. Urenlang vermaken we ons in deze natuurlijke speeltuin. We klauteren op stronken en in wortels, spelen verstopperijtje en 'boompje verwis-sel'. Klam van het zweet stoppen we daarna bij Dome Rock. 'Go there for a spectacular view over the high Sierra's,' zei de eigenares van B&B Brewer's

Ponderosa Lodge in Springville die ochtend. Na een kleine klim, zakt op het hoogste punt opnieuw mijn mond open van verbazing. De wereld ligt aan onze voeten. Een immense vallei met naald-bossen, daarachter hoge donkere berg-toppen en boven ons een dreigende lucht. Alsof we met één been in de oertijd staan. Wat is de wereld mooi en wat zijn wij nietig. Hetzelfde denk ik als we een week later in een helikopter over de Grand Canyon vliegen en in Zion National Park aankomen. Het ravijn Zion Canyon is 24 kilometer lang en achthonderd meter diep, met hoog oprijzende wanden. Met een beetje fantasie zie je de Indianen nog staan. Zion is een absolute aanrader. Het park barst van de spectaculaire trails. Heel graag had ik de kloof vanaf de rotsformatie Angels Landing gefotografeerd, maar wij zijn geen hikkers en onze meiden doen we echt geen plezier met een klim van minstens zes uur. Opnieuw biedt de fiets uitkomst. 's Middags wordt het veertig graden, dus pakken we om zeven uur 's morgens de shuttlebus van het park, die ons met fiets en al afzet bij The Temple of Sinawava, het eindpunt. Vanaf hier is het zo'n vijftien kilometer terug naar de ingang van het park. De weg loopt geleidelijk af, waardoor het zelfs voor Pippa prima vol te houden is. →

- 3X ZONDER HOOGTEVREES**
- 1: The Cosmopolitan of Las Vegas: Boek een kamer op de 55^e verdieping of hoger en geniet van een fantastisch uitzicht over de gokstad en de daarachterliggende woestijn. Cosmopolitanlasvegas.com
 - 2: Geen kilometerslange klim, maar toch heb je vanaf Dome Rock in Kings National Park het gevoel bovenop de wereld te staan. Nps.gov/seki
 - 3: Een populaire attractie in Palm Springs is de kabelbaan Aerial Tramway. Bijzonder aan deze gondelrit is dat je in tien minuten door vijf klimaatzones gaat. Het verschil tussen beneden en boven is gemiddeld zeventien graden. Pstramway.com

‘In Venice Beach heb ik continu het gevoel door een filmdecor te fietsen’



HISTORISCHE ROUTE

Route 66, de historische U.S. Highway, die begint in Chicago en eindigt aan het strand van de Stille Oceaan in Santa Monica bij Los Angeles, werd in 1985 officieel opgeheven nadat een nieuwere snelweg het langeafstandsverkeer overnam, maar veel toeristen volgen nog deze mooie, oude route. De 17-Mile Drive is een toeristische (tol)weg op het Monterey-schiereiland in de staat Californië en voert je langs de Stille Oceaan en toeristische attracties.

3X MET KIDS

1: Het zwembad van het Golden Nugget Hotel in Las Vegas heeft een doorzichtige glijbaan die dwars door een bak haaien gaat. Entree 25 dollar per persoon. Goldennugget.com

2: In Pioneertown in Yucca Valley - in 1940 gebouwd als decor voor westerns - waan je je een echte cowboy. 3: Huur een fiets op de parkeerplaats van Zion National Park, zet 'm op de shuttlebus (max. twee fietsen) en laat je afzetten bij het eindpunt. Nps.gov/zion

Onderweg spotten we steenbokken, eekhoorns en zelfs een condor. We beklimmen bizarre zandsteenformaties en gooien om de paar kilometer een flesje koud water over ons hoofd, want het is ontzettend warm.

MAKING MEMORIES

Na twee weken komen we aan in Las Vegas. De dansende fontein bij Hotel Bellagio, de Eiffeltoren, het Vrijheidsbeeld, het San Marco plein, de sfinx voor piramidehotel Luxor, Caesars Palace, achtbanen die door casino's denderen, het uitzicht vanuit onze hotelkamer op de 55^e verdieping, baantjes trekken in het zwembad op het dak, levensgrote en loeischerpe video-projecties zover je kunt kijken, maar ook het gevoel 24/7 onder een hete föhn te staan. Las Vegas is groots, meeslepend en avontuurlijk. Maar genoeg is genoeg. Na vier dagen gekte verlangen zelfs de kinderen naar rust. Hoogste tijd om te vertrekken. Na bijna drie weken van

hoogtepunt naar hoogtepunt gereisd te hebben, denken we alles wel zo'n beetje te hebben gezien. Maar dan belanden we in het plaatsje Yucca Valley. Als iets zen is, dan is het wel het Joshua Tree Green House met jacuzzi in de woestijn. Ik huurde het vakantiehuis via Airbnb van Daniela en Richard, een in LA wonend architectenechtbaar. Het blijkt een geweldige plek waar we veel mooie herinneringen maken. Pappy & Harriet's, waar iedereen na de maaltijd staat te line dancen op vette country. De stoffige hoofdstraat van Pioneertown, in de jaren veertig gesticht als het decor voor wild west films. Het maffe Desert Museum van kunstenaar Noah Purifoy. De hand mixed salted caramel shakes bij de plaatselijke drive-in. Maar het vaakst denk ik terug aan die avond dat we in onze blote kont in de hot tub zakken en met een ijskoude Corona in de hand de woestijnhemel knalroze zien kleuren. Een perfect einde van een ware droomreis. ▲

'We zitten met een ijskoud biertje in de hot tub. De woestijnlucht kleurt knalroze'

11 Dome Rock voelt een beetje als het einde van de wereld. Wat een mooi uitzicht! 12 Het beroemde Las Vegas Sign, aan het begin van The Strip.



HEMELSHOOG

Een van de grootste Redwood oerbomen van Amerika is drieduizend jaar oud. Hij staat op een privé-terrein maar is gewoon te bezoeken. Ook de wandeling er naartoe is meer dan de moeite waard.

Redwoodhikes.com

COOL SWING →

De mooiste foto's met uitzicht op San Francisco en jezelf op de voorgrond, maak je al schommelend aan een tak in het Billy Goat Hill park.



PETRA'S FAVORIETEN

MET EEN TWIST

Na tig hamburgers trek in iets anders? Restaurant China Poblano in hotel The Cosmopolitan of Las Vegas serveert Oosterse gerechten met een Mexicaanse twist. Cosmopolitanlasvegas.com

Afstand van Utrecht
★★ **8971** ★★
naar Los Angeles in km.



↑ NET ALS IN DE FILM

Reserveren is een must bij Pappy & Harriet's Café in Pioneertown, Yucca Valley. Heerlijk texmex food en goede live muziek.

Pappyandharriets.com



FIRST THINGS FIRST

- Op National Park Service vind je informatie over alle nationale parken van Amerika. nps.gov
- Vliegen over de Grand Canyon? Koop je ticket rechtstreeks bij het vliegveld aan de rand van Las Vegas, dat scheelt je honderd dollar per persoon!
- De beste periodes om de westkust te bezoeken: het voor- en najaar. Minder toeristen én minder warm.

- Als Nederlands staatsburger heb je geen visum nodig, maar wel een Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Vraag online aan via Visum.centrale.nl
- KLM, Transavia, American Airlines, United Airlines, US Airlines en Delta Airlines vliegen allemaal naar de VS. Kies als het kan een directe vlucht, want overstappen in de Verenigde Staten kan lastig zijn, omdat je opnieuw door de douane moet.