



Wakker worden in Een Finse Iglu in Friesland

WELTERUSTEN

*Slapen? Kunnen wij van Zin niet vaak én niet gek genoeg. Wij testen Nederlands origineelste slaapplekken. Dit keer wordt online coördinator **Petra Schouten** (1971) wakker in Woodhouse, een romantische Finse Iglu-hut, op het landgoed van Villa Vredewoud in het Friese dorp Oldeberkoop.*



Geluksvogels zijn we, manlief en ik: de hemel kleurt strakblauw als we op pad gaan richting Friesland. We zijn de eerste gasten van het seizoen die wakker mogen worden in Woodhouse, de Finse Iglu-hut in de achtertuin van Kees en Yvonne van den Broek. Een tiny house op landgoed Vredewoud, in het hart van Oldeberkoop. Een dorp waar de tijd lijkt stil te staan. 900 jaar geleden gesticht op de zandruggen tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger, omringd door bos. Rond vier uur rijden we het erf op. Kees - op de voet gevolgd door Roemeense herder Boy - heet ons lachend welkom. Dat we in een 37 jaar oude Ford pick-up zijn komen aanwaaien, scheidt meteen een band. Ook Kees rijdt een oldtimer.

Halfronde bedstee

Niet alleen het rijksmonument uit 1899, waarin Kees en Yvonne wonen, maakt indruk. Ook de 10.000 m2 tuin is een paradijs, met bomen van minstens 150 jaar oud. Een 'dieren' tuin, inclusief de fraaiste paardenstal die ik ooit in mijn leven heb gezien. Kees - die zijn sporen verdiende in de paardensport - fokt het Falabella-ras, perfect geproportioneerde mini-paardjes, die in de tuin grazen. Er scharrelen ook lakenvelders, zwart-witte kippen, die in toom worden gehouden door een statige haan met rode kam.

Via een kronkelpad door het stuikgewas komen we bij Woodhouse. De Finse hut wordt overkapt door een waterdicht tentdoek, zodat gasten altijd lekker buiten kunnen zitten. Voor een keukentafel is het in de Iglu-hut namelijk te krap. Links de badkamer met douche, wasbak en composttoilet, daarnaast de volledig ingerichte mini-keuken en rechts de halfronde bedstee. Klein, maar knus. Kees laat ook meteen zien hoe we de

sauna het snelst kunnen opstoken. Ik kan niet wachten. Maar eerst gaan we op verkenning in de omgeving.

Bubbels bij zonsondergang

Het Koepelbosch, het Molenbosch en het Sterrebosch liggen op steenworp afstand van Villa Vredewoud. De Parkenbossen Kunstroute is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Een slingerend pad voert langs spiegelvijvers, herdenkbankjes en kunstobjecten.

Van wandelen krijg je trek. Voor het diner zouden we graag aanschuiven bij Kees' favoriete restaurant Herberg Het Volle Leven in Appelscha, waar gasten worden getraakteerd op een vegetarisch verrassingsmenu. Helaas, het is maandag, veel restaurants blijken gesloten. Het Hof van Oldeberkoop is wel open en maar drie minuten lopen. Hebben we mooi tijd voor een glaasje bubbels in de laatste zonnestralen, achter de stallen op Landgoed Vredewoud.

Verkwikkende buitendouche

Rond de schemering is het eindelijk tijd voor het zenmoment, waar ik al de hele dag naar uitkijk. In een uur stoken we de sauna op. Ik zet thee en steek de kaarsjes aan op het terras en in de sauna. Na afwisselend zweten en een verkwikkende buitendouche kruipen we moe maar voldaan in de bedstee. We slapen als roosjes, totdat we prettig worden gewekt door de geluiden uit de tuin: een specht tikt, een knaagdier - we denken een eekhoorn - rent over het dak en de haan kraait. Het plan om op het terras te ontbijten met Friese krentenmik en suikerbrood laten we varen. April doet wat-ie wil: de zon schijnt, maar de temperatuur lag in de nacht rond het vriespunt. Het gras staat nog stijf van de rijp. Gelukkig zijn we bij Hotel Lunia, aan de rand van Oldeberkoop, meer dan welkom voor een uitgebreid ontbijtbuffet. ▶



IN EEN UUR
STOKEN WE DE
SAUNA OP. IK ZET
THEE EN STEEK
DE KAARSJES
AAN OP HET
TERRAS EN IN
DE SAUNA



HET DORP OLDEBERKOOP EN DE BONIFATIUSKERK ZIJN EEN BESCHERMD DORPSGEZICHT

ALLES OP EEN RIJ

WAT Woodhouse, in de tuin van Villa Vredewoud

WAAR Oldeberkoop in Zuidoost-Friesland

KOST Vanaf € 139 per nacht voor 2 personen

BIJZONDER Bij Woodhouse hoort een houtgestookte sauna

UITGESLAPEN? HUP, EROPUIT!

GROOTS NATUURGEBIED

Met ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden is nationaal park Drents-Friese Wold niet alleen het grootste natuurgebied van Nederland, maar ook een van de belangrijkste natuurgebieden van Europa (Natura2000)

nationaalpark-drents-friese-wold.nl

BIJZONDERE KUNSTRROUTE

Open Stal is de oudste kunstroute van Nederland. Vier weken in juli en augustus presenteren 40 kunstenaars uit heel Nederland hun werk op een 20-tal locaties in Oldeberkoop, zoals in de stal van een boerderij, de kerk, in galleries, garages, tuinen, in het bos en in de voormalige veevoederfabriek CAV. openstal.nl

BESCHERMD DORPSGEZICHT

De Bonifatiuskerk op steenworp afstand van Villa Vredewoud behoort tot de oudste kerken van Zuidoost-Friesland. De oudste delen zijn waarschijnlijk rond het jaar 1125 al gebouwd. Het dorp Oldeberkoop en de kerk zijn een beschermd dorpsgezicht. oldeberkoop.nl

THUISSHAVEN VOOR FRIESE KUNSTENAARS

Museum Belvédère in Oranjewoud is een museum voor moderne en hedendaagse kunst en toont een collectie kunstwerken van belangrijke Friese schilders als Jan Mankes, Thijs Rinsema en Tames Oud, maar laat ook werk van geestverwanten uit binnen- en buitenland zien.

museumbelvedere.nl

GASTRONOMISCH

Met veel lef en met een grote dosis beleving kookt Jan Smink samen met zijn keukenbrigade volgens de Sminkstijl een menu op hoog niveau. De liefde voor Friesland spat van het bord. Restaurant Smink in Wolvega ligt op een kwartiertje rijden van Oldeberkoop. jansmink.com

Een mooi filmpje van deze overnachting vind je op Zin.nl/woodhousefriesland

SPECIAAL VOOR LEZERS VAN ZIN-MAGAZINE

EEN VERRASSINGSPAKKET MET STREEKPRODUCTEN

Wilt u een overnachting boeken in Woodhouse in Oldeberkoop? Boek dan direct op vredewoud.com en vermeld dat je boekt via Zin. Veel plezier!

